

IN DE GEVANGENIS

Handelingen 12

7 juni

Koning Herodes Agrippa wil de joodse leiders een plezier doen. Hij neemt één van de leerlingen van Jezus gevangen en laat hem doden. Het is Jakobus. Dan zet de koning ook Petrus gevangen. Hij wil hem na het Pascha laten doden. Petrus wordt goed bewaakt door een groep soldaten. In de laatste nacht is er opeens een engel bij Petrus in de gevangenis. Hij maakt Petrus wakker. 'Sta op!' zegt de engel. Plotseling zijn de boeien van Petrus zomaar los. 'Kom met me mee,' zegt de engel.



PETRUS STAAT VOOR DE DEUR!

Handelingen 12



Petrus loopt achter de engel aan naar buiten. Het lijkt net alsof hij droomt. Samen lopen ze door de straten van Jeruzalem. Ineens is de engel ook verdwenen. Dan weet Petrus zeker dat het geen droom geweest is. Hij is weer vrij! Gauw gaat hij naar het huis waar zijn vrienden zijn. Hij klopt op de deur. Rode, een dienstmeisje, gaat kijken. 'Het is Petrus!' roept ze blij. Maar niemand gelooft haar. Totdat ze zelf naar de deur toe gaan en Petrus zien. Hij is het echt! Petrus vertelt zijn vrienden van het grote wonder dat God gedaan heeft.



Terwijl Petrus onder zware bewaking zit opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.

Je hebt het woord "voorbede" vast wel eens gehoord. Dat betekent dat je een persoon in een moeilijke situatie onder Gods aandacht brengt in een gebed. Het wil niet altijd zeggen dat alles net zo snel wordt opgelost als in dit bijbelstuk. Maar toch mag je altijd alles aan God vertellen en vragen.

