

PAULUS ONTSNAPT

Handelingen 9

19 juli

Paulus vertelt de mensen in Damascus over Jezus. 'Jezus is de Zoon van God!' zegt hij. Iedereen is erg verbaasd. 'Dit is toch de man die zo'n hekel had aan Jezus en aan de gelovigen?' zeggen ze. Sommige mensen zijn blij dat Paulus veranderd is.

Maar anderen gaan hem haten. Ze houden de poort van de stad in de gaten.

Ze willen hem pakken, als hij de stad uit gaat. Maar de nieuwe vrienden van Paulus helpen hem. Midden in de nacht stoppen ze hem in een grote mand. Daarmee laten

ze hem over de muur naar beneden zakken. Zo ontsnapt Paulus uit de stad.



BARNABAS HELPT PAULUS

Handelingen 9, 13

Paulus gaat terug naar Jeruzalem. Daar wil hij naar de leerlingen van Jezus toe. Maar die zijn bang voor hem. 'Hij houdt ons voor de gek,' zeggen ze. 'Hij gelooft niet echt in Jezus.' Er is één man, die Paulus wel vertrouwt. Dat is Barnabas. Hij vertelt de anderen wat er met Paulus gebeurd is. Naar Barnabas willen ze wel luisteren. Dan mag Paulus hen helpen bij hun werk. Paulus en Barnabas worden goede vrienden. God kiest hen uit om samen op reis te gaan. Om nog meer mensen over Jezus te vertellen. Met een zeilschip varen ze naar het eiland Cyprus.





Op een dag toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest: "Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld." Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.



Paulus vertelt dat mensen die in Jezus geloven vrijgesproken kunnen worden van hun zonden, zelfs als ze schuldig zijn volgens de Joodse wet, namelijk de wet van Mozes. Als je in Jezus gelooft ontvang je vergeving voor alle dingen die je verkeerd gedacht, gezegd en gedaan hebt.