

# DANIËL EN ZIJN VRIENDEN

02 augustus



**O**p een dag zegt de koning van Babel tegen zijn knecht: 'Ik heb een paar knappe mannen nodig. Zij moeten me helpen bij het besturen van het land. Zoek een paar joodse jongens uit. Breng ze

naar mijn paleis en zorg goed voor ze.' De knecht kiest vier jongens uit. Eén van hen is Daniël. In het paleis krijgen ze het beste eten. Maar dat willen ze niet. 'Wij mogen niet alles eten van onze God,' zeggen ze. De jongens vragen om ander eten. Dat mogen ze tien dagen proberen. Na tien dagen zien de jongens er heel gezond uit. Ze mogen daarna eten wat ze willen.

*Daniël en zijn vrienden krijgen ook nieuwe namen. Daniël wordt vernoemd naar de afgod Bel. Dat is een vernedering voor Daniël. Nebukadnesar wil hem veranderen. Maar ook al is Daniël nog jong. Hij laat dit niet gebeuren. Hij wil ook niet meedoen aan de onreine maaltijden. Weiger jij ook wel eens iets omdat je je aan bepaalde regels wilt houden?*





# DE DROOM VAN DE KONING

*Daniël 2*



**O**p een dag laat de koning van Babel zijn helpers bij zich komen. 'Ik heb een vreemde droom gehad,' zegt hij. 'Ik wil dat jullie mij die droom vertellen. Daarna moet je uitleggen wat hij betekent. Anders dood ik jullie.' God vertelt die nacht aan Daniël wat de koning gedroomd heeft. De volgende morgen gaat Daniël naar de koning. 'U droomde over een beeld met een gouden hoofd. De borst en de armen waren van zilver. De buik van brons. De benen van ijzer en de voeten van klei. Toen viel een grote steen op het beeld. Het viel in duizend stukken,' vertelt Daniël. 'Dat is waar!' zegt de koning verbaasd. 'Dat gouden hoofd is uw grote land,' legt Daniël uit. 'U bent machtiger dan iedereen. Na u komen er nog andere

koningen. Die zijn niet zo belangrijk als u. Maar op een dag stuurt God een andere koning. Zijn koninkrijk zal altijd blijven. Hij is de steen, die u in uw droom hebt gezien.'



# De heraut.....

Een grote rol waar de tekst uit de bijbel op staat.  
Vul zelf de klinkers in



N	E	R	E	D	E	L	K
D	K	O	N	I	N	G	N
K	A	R	D	A	S	E	E
V	S	U	B	E	E	L	D
R	E	I	U	G	E	O	D
V	M	V	I	E	R	R	I
D	U	O	G	O	D	U	B
E	N	T	E	E	H	U	N
D	A	N	I	E	L	V	A
O	G	E	N	D	E	B	A

## Woordzoeker

- aanbidden
- Abednego
- beeld
- buig
- Daniël
- God
- goud
- heet
- klederen
- vuur
- koning
- Mesak
- Sadrak
- vier



De overgebleven  
letters vertellen  
waar het verhaal  
over gaat.

